

Αθήνα 14/11/2018

Αρ. πρωτ. 4051

ΠΡΟΣ :

ΔΕΔΔΗΕ/Διεύθυνση Δικτύου
Λ. Συγγρού 24, 117 42 Αθήνα

Κοιν. :

1. ΔΕΔΔΗΕ/Διοικητικό Συμβούλιο
Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5,
117 43 Αθήνα
2. ΔΕΔΔΗΕ/Γενικός Διευθυντής
Ανάπτυξης & Διαχείρισης
Δικτύου
Περραιβού 20 & Καλλιρόης 5,
117 43 Αθήνα

Θέμα: «Πρωτοφανείς ελλείψεις υλικών στα έργα δικτύων διανομής ΔΕΔΔΗΕ»

Κύριοι,

Από την 1η Νοεμβρίου 2018, έχουν τεθεί σε ισχύ οι εργολαβίες της σύμβασης ΔΔ-209 του ΔΕΔΔΗΕ, αντικείμενο των οποίων είναι η κατασκευή και συντήρηση των έργων δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα.

Οι ανάδοχοι εταιρείες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της ως άνω σύμβασης, έχουν ήδη προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έναρξη των εργολαβιών, όπως έκδοση εγγυητικών επιστολών και ασφαλιστηρίων, εγκατάσταση και οργάνωση εργοταξίων, αγορά μηχανημάτων και εργαλείων, προμήθεια υλικών και πρόσληψη τεχνικού και διοικητικού προσωπικού.

Παρόλα αυτά τα μέλη του Συνδέσμου μας έχουν συναντήσει σημαντικότερα προβλήματα κατά την έναρξη των εργασιών, λόγω των πρωτοφανών ελλείψεων στα υλικά χορηγίας του ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα, ο ΔΕΔΔΗΕ αδυνατεί να χορηγήσει τα βασικότερα εκ των υλικών για την κατασκευή δικτύων, όπως ξύλινους στύλους όλων των κατηγοριών, αγωγούς, αλεξικέραυνα, σφιγκτήρες συνεστραμμένων καλωδίων, καλώδια παροχών, ξύλινους βραχίονες, κ.τ.λ.

Χωρίς τα παραπάνω υλικά και δεδομένου πως οι ξύλινοι στύλοι είναι το σημαντικότερο και αναντικατάστατο υλικό των εργασιών που αφορούν τις εργολαβίες των δικτύων διανομής, δεν είναι εφικτή η κατασκευή της συντριπτικής πλειονότητας των εν λόγω εργασιών.

Πέραν των υφιστάμενων οικονομικών προβλημάτων του ΔΕΔΔΗΕ, σημαντικό ρόλο στην αδυναμία έγκαιρου εφοδιασμού υλικών έχει η συνεχώς αυξανόμενη γραφειοκρατία και η διαρκής αποστελέχωση και έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ. Οι διαγωνισμοί προμήθειας υλικών που διεξάγει ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ιδιαίτερα χρονοβόροι και προβληματικοί. Παγώνουν για μήνες λόγω συνεχών ενστάσεων, καθυστερούν να πάρουν έγκριση από τα αρμόδια κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου και συχνά κηρύσσονται άγονοι, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις παρουσιάζονται και στους ελέγχους καταλληλότητας των προμηθευόμενων υλικών.

Συνέπεια των παραπάνω είναι η αδυναμία έναρξης και περάτωσης σχεδόν όλων των εντολών εργασιών που επιδίδονται, με αποτέλεσμα το σύνολο του προσωπικού και των μηχανημάτων να βρίσκεται σε πλήρη αργία, προκαλώντας τεράστια οικονομική ζημία στις ανάδοχες εταιρείες.

Ως εκ τούτου, ελλοχεύουν σοβαρότατοι κίνδυνοι για την βιωσιμότητα των δικτύων όλης της επικράτειας, εφόσον είναι βέβαιο ότι θα παρουσιαστούν μεγάλες καθυστερήσεις στην ηλεκτροδότηση πελατών, διακοπή της συντήρησης του δικτύου και αδυναμία αντιμετώπισης βλαβών και εκτάκτων αναγκών (θεομηνίες, πυρκαγιές, κτλ).

Την περίοδο αυτή που διακυβεύεται η επιβίωση αναδόχων εταιρειών και εργολαβιών αλλά και η αξιοπιστία των δικτύων διανομής του ΔΕΔΔΗΕ, κρίνεται εξαιρετικά σημαντικό να αντιδράσετε άμεσα, δίδοντας λύσεις στα παραπάνω προβλήματα προμήθειας υλικών, ώστε να διασωθούν οι εργολαβίες δικτύων διανομής οι οποίες έχουν νευραλγική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της χώρας, καθώς εξασφαλίζουν την αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής-ενεργείας ανά την επικράτεια.

Ο Πρόεδρος

Γ. Συριανός

Για τον ΣΤΕΑΤ,



Ο Γεν. Γραμματέας

Αθ. Σίνας